

Program

- 1 **J Curnow** **Ur 'Legend in Brass'**
Fanfare
- 2 **Välkommen** Leif Aljered
- 3 **E Grieg** **Våren**
- 4 **T Gärdestad** **För kärlekens skull**
- 5 **P Graham** **Alloway Tales**
a) Duncan Gray
b) Afton Water
c) The De'il's Awa' Wi' The Exciseman
- 6 **T Gärdestad** **I den stora sorgens famn**
- 7 **E Taube** **Så länge skutan ...**
- 8 Nu kan det eventuellt komma några helt oförberedda inslag ...
- 9 **B Andersson** **Ur 'Kristina från Duvemåla'**
a) Duvemåla hage
b) Du måste finnas
c) Gud visar väg
d) Min astrakan
- 10 **Vårtal /Andakt** Jan Eirestål
- 11 **M Willson** **Ur 'The Music Man'**
76 Trombones

Nu är det väl äntligen slut ...

Värd: Leif Aljered
Dirigent: Rolf Johansson

Matilda Ambré

Matilda Ambré är född och uppvuxen i Jönköping och var i sin ungdom SMU-scout i Immanuelskyrkan. Hon började redan i 9-11-årsåldern spela cello och ta sånglektioner på Kulturskolan. Studierna fortsatte sedan på Per Brahegymnasiets Estetiska program med inriktning Musik. År 2004 fick Matilda spela huvudrollen "The Wiz", ur "Trollkaren från OZ" i Per Brahegymnasiets musikalprojekt på Huskvarna Teater.



Efter studentexamen väntade studier som musikalartist på Balettakademien i Göteborg. Matildas stora genombrott som musikalartist ägde rum på Svenska Teatern i Helsingfors 2011 där hon spelade huvudrollen som "Kristina" i Björn Ulvaeus och Benny Anderssons musikal "Kristina från Duvemåla". Matilda var också solist vid Kulturhuset Spiras invigning 2012 tillsammans med Jönköpings Sinfonetta.

Eftersom det i år är 20 år sedan "Kristina från Duvemåla" hade premiär, vill Immanuel Brass och Matilda Ambré celebrera detta med att framföra sånger ur nämnda musikal men även från andra scenverk.

Vårsånger



Ja, det är våren, ja, det är våren,
som har kommit igen, och med
den kärleken.

Ja, det är våren, ja, det är våren,
som har kommit tillbaka igen.
När vi varann i portarna krama,
och katterna på gården jama,
då är det våren, då är det våren,
som har kommit tillbaka igen.



Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ner och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar
solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här, i purpurvägor,
guldbelagda azurskiftande,
ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansar källorne.

Ja, jag kommer! Hälsan glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne.
att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem återse,
se dem än som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans till klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågeln lek kring fjärd och ö.